

Aksel Sandemose og Jakob Ejersbo

22. til 24. oktober



To forfattere uden fædreland
Kursus på Vestjyllands Højskole

Kursus om Aksel Sandemose og Jakob Ejersbo

Aksel Sandemose blev født i 1899 og døde i 1965. Jakob Ejersbo blev født i 1968 og døde i 2008. De to forfattere er altså vokset op i to forskellige tidsaldre. På trods af det har de alligevel et fælles grundvilkår, som også sætter solide aftryk i deres litteratur: Fraværet af et ståsted – et fædreland.

Aksel Sandemose udvandrede til Norge i 1930 efter at have udgivet seks danske bøger (noveller og romaner). Skønt Sandemose assimilerede sig sprogligt i rekordtempo med store værker som *En flyktning krysser sitt spor*, *Vi pynter oss med horn*, *Det svundne er en drøm* og *Varulven*, kom han aldrig for alvor til at opfatte Norge som sin naturlige base. Han havde altid udlængsel efter noget andet, og der var altid noget som flygtningen savnede – og søgte.

Læs mere på kortekurser.dk

Jakob Ejersbo blev splittet mellem sin afrikanske og sin danske identitet og længtes altid, når han opholdt sig det ene sted efter det andet. Ejersbo oplevede succes med sin roman om skyggesiderne i Aalborg, *Nordkraft*, men helt symptomatisk for Ejersbos liv kom det helt afgørende gennembrud først efter hans død med Afrika-trilogien: *Eksil*, *Revolution* og *Liberty*, hvor Ejersbo behandler et kontinent og dets indbyggere, rodløsheden og identitetsproblemerne.

For de to forfattere gælder, at de med deres personlige savn og deres litteraturs kredsen om savnet af fodfæste og tilhørsforhold i høj grad har en aktualitet i dag, hvor politiske og folkelige brydninger om nationalstat contra globalisering rejser uomgængelige problemstillinger.

Kurset arbejder med de to forfatters forbindelse og deres fælles splittelse mellem steder.

Program

Søndag d. 22 oktober 2017

Kl. 14.00: Ankomst. Indkvartering. Kaffe, te og boller

Kl. 15.00: Velkomst v. skolen

Kl. 15.30: "Aksel Sandemoses længsel efter et fædreland" Bent Dupont fra Aksel Sandemose Selskabet

Kl. 18.00: Aftenbuffet

Kl. 19.30: "Jakob var her" Om Jakob Ejersbo v. forfatter Rune Skyum Nielsen

Mandag d. 23 oktober

Kl. 7.45 – 8.45: Morgenmad

Kl. 9.00: Morgensamling.

Kl 10.15 Jakob Ejersbos Afrika-trilogi v. Gyldendals direktør Johannes Riis

Kl. 12.00: Middagsmad

Kl. 13.30: Om Kunsten på skolen v. Maler og lærer på skolen Jens Bredholt

Kl. 15.00: eftermiddagskaffe

Kl. 16.00: "Emigrantens hjemløshed, som den kommer til udtryk i 'Det svundne er en drøm' og 'September'" v. lektor Hanne Dalgaard Sejersen fra Aksel Sandemose Selskabet

Kl. 18.00: Aftenbuffet

Kl. 19.30: Sangaften og "Noget om Janteloven" v. Forstander (og morsingbo) Else Mathiassen.

Tirsdag d. 24 oktober

Kl. 7.45 - 8.45: Morgenmad

Kl. 9.00: Morgensamling.

Kl.10.00: Forfattere uden fædreland. Helga Johansen, Johannes Holbek m.fl. omkring år 1900 v. Forfatter Hans Otto Jørgensen.

Kl. 12.00: Middag

Kl. 13.00: Om Aksel Sandemoses gensyn med Nykøbing, marts 1965 v. forfatter Knud Sørensen

Kl. 14.00: Farvel-kaffe og herefter afrejse

(Ret til programforbedringer forbeholdes)

Vestjyllands Højskole er Danmarks bæredygtige højskole. Den er kendt for de hyggelige omgivelser tæt ved Ringkøbing Fjord. Højskolen er også kendt for sit guldmerkede økologiske køkken, der sørger for lækker aftensmad og bispising i løbet af dagen.

Pris

Dobbeltværelse u. bad/toilet	2000,-
Dobbeltværelse m. bad/toilet	2200,-
Eneværelse u. bad/toilet	2200,-
Eneværelse m. bad/toilet	2400,-
Sovesal / Telt	1650,-
Hjemmeboende	1650,-
Tillæg ved allergimad pr. allergi	50,-
Evt afbudsforsikring	250,-

Linned og 2 håndklæder er inklusiv.

1. rate (1000 kr) + evt. afbudsforsikring skal betales 3 uger fra du har modtaget bekræftelsen. Restbeløbet (2. rate) skal betales 4 uger før kursusstart.

Adresse:

Skraldhedevej 8
6950 Ringkøbing

